

Paaskaarsen *Jeany Bourne* - *Wijngaarde* en *Jurney Sweet*

De paaskaars is de kaars die in de paasnacht – veelal de Stille Zaterdagviering – voor het eerst wordt ontstoken. Het symboliseert bij ons in de katholieke liturgie het licht van de verrezen Christus. Het is een grote kaars, versierd met het kruis, de Griekse letters alfa en omega en het jaartal. In de katholieke traditie worden ook nog de wierookkorrels op de paaskaars aangebracht.

Het is traditie om de paaskaars aan vrijwilligers uit te reiken. Mensen die zich op verschillende manieren inzetten voor onze parochie, maar meer nog voor het werk van onze Heer, Jezus Christus.

Ook dit jaar delen wij de paaskaars uit. Beter nog, wij delen twee paaskaarsen uit.

2019 was het laatste jaar dat wij in De Nieuwe Stad kerkten. Het was dus ook de laatste keer dat ook in dat gebouw de kaars werd aangestoken. De parochianen die in de stad kerkten kwamen met alle attributen, inclusief de daar gebruikte paaskaars naar dit kerkgebouw.

In het kader van de eenheid van de twee kerkgebouwen, onder de paraplu van één parochie geven wij dit jaar dus de laatste kaars die in De Nieuwe stad heeft gebrand én de kaars van de Dre stromen aan twee vrijwilligers.

Zoals ik al eerder aangaf zijn er vijf wierook korrels op de paaskaars aangebracht. Zij symboliseren de vijf wonden van Jezus Christus.

Ook onze parochianen hebben wonden, wonden die zij lange tijd met zich meedragen, wonden die soms heel snel helen, maar vaak ook tergend langzaam genezen.

Jeany Bourne vertelde dat de wonden die het overlijden van haar ouders bij haar nalieten door Jezus zélf genezen werden. Dood doet pijn, heel pijn, maar door de pijn aan hem te geven ging zij steeds meer geloven en vertrouwen op hem en op zijn woord.

En wanneer jezelf die kracht van Jezus hebt ontvangen, wijst God jou aan om die liefde door te geven aan anderen. Kort na de viering van het toedienen van de eerste heilige communie aan haar zoon werd duidelijk dat zij Jeany inderdaad die kracht, die liefde in de vorm van ontferming en onderwijzing moest teruggeven. Jeany is al een tijd coördinator van de Eerste Heilige Communiegroep. Zij coördineert zodat de jonge mensen worden onderwezen. Het is hiermee in onze parochie keurig geregeld. Daar houdt God van.

Zo stuurde Jezus zijn discipelen uit naar een burger om de bovenzaal van zijn verblijf te gebruiken om het Pascha gereed te maken zodat zij het met zijn alleen konden nuttigen. De discipelen deden dat zoals Jezus voorzegt had. Net zoals de discipelen die bovenzaal geregeld hadden, regelt Jurney Sweet ook bijzonder veel in de Eerste Heilige communie groep, samen met Jeany. Daar houdt zij van, daar is zij goed in. Zij plant alles, het liefst ruim vantevoren. Zij plant dat zij moet gaan plannen. Als de voorbereidingen goed lopen, volgens het boekje, dan kan de viering van de communicantjes goed verlopen.

In haar eigen familie is het bekend dat Jurney veel regelt, de uitjes, de tripjes, het eten, de dozen die gepost worden naar familieleden. Ze houdt de familie banden nauw aan.

Gelukkig.

Met deze twee mensen als voorbereiders, uitvoerders heeft onze parochie een sterk duo dat zich jarenlang inzet om één van de sacramenten te helpen begeleiden.

Niet omdat we die kaarsen maar es aan mensen moeten geven, maar omdat wij in het licht van de liefde onze mensen horen te waarderen. Te waarderen met licht.

De bestaanskracht van deze parochie komt voort uit de ketting van de vrijwilligers die zich inzetten voor Jezus.

Elke schakel in die enorme ketting is van belang. Elke schakel, of die nu een zwarte, witte, gele, roze, oud, jonge, financieel welgesteld rijk of materieel arm. Of die pas 1 dag vrijwilligerswerk verricht in onze parochie, of dit al 25 jaar dit doet. Of die nu de kinderen in de kinderwoorddienst begeleidt of de bloemen schikt.

Wij zien jullie allemaal

Wij horen jullie allemaal

Wij delen het licht met u allen.

Dankzij u leeft deze parochie; een parochie voor iedereen!

Vandaag geven wij twee paaskaarsen af.

Dat deze paaskaarsen die ooit eens in kerkgebouwen hebben gestaan en een jaar lang de kerken hebben verlicht ook in uw huizen licht mogen brengen. Dat de mensen die bij u in en uit gaan ook verlicht mogen worden door het licht van Jezus, en dat u namens parochie de Graankorrel zich vandaag bijzonder gewaardeerd mag voelen.

Jeany Bourne en Journey Sweet names het bestuur van de parochie, alle groepen en de gemeenschap geven wij jullie deze twee paaskaarsen.