

Laudato Si' middag & CCA maandborrel

Op 21 september 2024 vindt de derde Laudato Si' dag plaats in de tuin van de Sint-Urbanus te Duivendrecht!

Deelnemers kunnen in de mooiste kerktuin van Amsterdam en omstreken workshops volgen, o.a. over Hemelse tuinen, ecofeminisme, het boek 'Climate: a new story' van C. Eisenstein, Jezus Disruptor, eetbare planten en de spiritualiteit van Chief Seattle.

De workshops worden geleid door mensen van het Jeannette Noëlhuis, de Dorothy Gemeenschap, de Laudato Si-werkgroep en Christian Climate Action.

Na afloop is er een CCA maandborrel en soep met brood rond het vuur en wat ieder zo meeneemt om te delen. Deelname is gratis, maar wel graag even aanmelden via abgparochie@gmail.com

Programma

13:30 Workshops

17:00 CCA maandborrel – soep, brood en potluck om het vuur.



Locatie

Sint-Urbanus tuin te Duivendrecht

De ingang van de tuin zit tussen de kerk en de boerderij in, onderaan de trap naar het kerkplein vanaf spoor 1

(dus NIET de trap in de stationshal!). er is gratis P voor de kerk en je fiets kan je in de tuin tegen een boom zetten.

Aanmelden

Deelname is gratis, fijn als je laat weten als je komt! Mail naar abgparochie@gmail.com

Workshops

Sommige workshops worden beide rondes gegeven, andere slechts een van beide rondes. Bovenaan de beschrijving van elke workshop staat dit aangegeven. Let daar dus op bij het kiezen van jouw workshops.

God in de klimaatcrisis – met Samuel van Klinken (beide rondes)

Duurzaamheid, het klimaat, wat moet je ermee? Het onderwerp is niet meer weg te denken uit de media. De ene kerk is er druk mee bezig, de andere kerk heeft nog géén idee. Toch raakt het aan wie we zijn, mensen die leven op een door God geschapen aarde. We zijn als rentmeesters aangesteld, hoe gaat het daarmee?

Door de interactieve workshop 'God in de klimaatcrisis' word je in beweging gezet. Of je nu beginner, activist of scepticus bent, je deelname is waardevol. Met elkaar ontdekken we wat er aan de hand is in de wereld, wat de Bijbel hierover te zeggen heeft en welke impact we zelf kunnen maken.

Hoe verander ik de wereld? – met Herman van Veelen (beide rondes)

De schepping, waar wij deel van uitmaken, wordt langzaam verstikt. Daar moeten we iets aan doen. Maar hoe? Sommigen kiezen om in een ecodorp of leefgemeenschap te gaan wonen. Anderen blokkeren een snelweg. Of zoeken een plekje in de politiek, in de kerk of in

het bedrijfsleven. Deze keuze hangt nauw samen met hoe je nadenkt over macht en verandering: je eigen 'theory of change'.

In deze interactieve workshop denken we samen na over deze thema's. Onder begeleiding van Herman van Veelen, mede-oprichter van de Dorothy-gemeenschap en activisten-trainer bij Stroomversnellers.

Laudato Si for our Sister Mother Earth – met Nikki van Apeldoorn (beide rondes)

Moeder Aarde als post-seculiere heilige is een veelgebruikte symboliek in het klimaat discours. De metafoer is eeuwenoud en heeft een inheemse oorsprong, maar hoe functioneert ze in de Westerse patriarchale maatschappij van het kapitaloecen? Wat zijn haar krachten en wat zijn haar valkuilen? Hoe verhoudt zij zich tot (Vader) God? Waarom is het belangrijk om ecologisch taalgebruik te depatriarchalizeren? Welke niet-antropocentrische diverse genderloze of polygender metaforen kunnen ons helpen om de kyriarchie aan onderdrukkende structuren te ondermijnen en een wederkerige, queer en interafhankelijke relatie uit te drukken tussen mens en Aarde?

Getuigen in actie – met Jasmijn Dijkman (beide rondes)

Wat betekent het om te getuigen van de Levende God in de context van activisme tegen de systemen van de dood die de schepping vernietigen? De afgelopen jaren heeft Christian Climate Action op verschillende manieren vieringen en geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid gecombineerd. Zo'n viering biedt ruimte aan beklag en rouw, stelt in staat om onze schuld te belijden, en laat het goede nieuws van Gods Rijk klinken op plaatsen waar dat zo ver weg lijkt te zijn. In deze workshop worden deze geloofspraktijken verkend en theologisch uitgediept. Daarna gaan we in gesprek en brainstormen we over nieuwe mogelijkheden om klimaatactivisme en (liturgische) vieringen te combineren.

Ontdekkingstocht langs plantjes in de buurt – met Wim Hilderink (alleen in de 1e ronde)

We maken een wandeling door de buurt en komen dan verschillende planten tegen. Wat betekenen ze voor ons? Zijn ze te eten, welke rol spelen ze in bijgeloof, kunnen we ze gebruiken als medicijn? Het is leuk om van alledaagse planten andere informatie te horen. Dus wil je je benen strekken en iets nieuws horen over alle planten en plantjes, loop dan mee. Maximaal een uur en dan zijn we terug in de tuin.

Climate, a new story – met Frits ter Kuile (alleen in de 1e ronde)

Dit boek van Charles Eisenstein biedt nieuwe perspectieven om met elkaar te reflecteren op het thema van klimaat. Zo meent Eisenstein dat wij ons te veel focussen op één meetbaar gegeven: de CO2 uitstoot. Maar de Aarde is een levend geheel waarin heel veel processen elkaar beïnvloeden. Ons vernietigen van ecosystemen (bossen, moerassen, delta's, graslanden, kelpwouden, koraalriffen, planktoncycli en noem maar op) is minstens zo'n grote factor die het klimaat beïnvloedt als CO2 uitstoot. Maar ecosystemen vallen niet te kwantificeren en technisch te fixen. Als we meer nadruk leggen op aandacht voor de waarde en schoonheid van alles wat leeft, vervullen we de rol waartoe schepping en Schepper ons hebben doen ontstaan beter, dan wanneer we enkel proberen 'klimaatneutraal' met een groei-economie door te denderen. Er is een reader bij deze workshop, zodat wie wil (alvast) kennis kan nemen van dit gedachtegoed. [[download reader](#)]

Crisis slijt, hoop brengt samen – met Uschi Janssen en Tessa

Koopmanschap (alleen in de 1e ronde)

De omvang en uitdagingen waar we als mensheid mee worden geconfronteerd is voor velen moeilijk te bevatten. Deze workshop wil een bijdrage leveren aan hoe we met crises om kunnen gaan. We kijken naar hoe we reageren op wat ons overkomt. In deze workshop gaat het erom dat je benoemt waar je op hoopt zodat je in beweging komt. We zijn geïnspireerd door het boek van Joanna Macy en Chris Johnstone: Active Hope, waarin oefeningen staan die we gebruiken in de workshop.

Navolging: opgaan naar Jeruzalem – met Frits ter Kuile (alleen in de 2e ronde)

Jesus doorbrak vele taboes en wekte zo de haat van de gevestigde orde op. Lange tijd ontweek hij de machten en krachten, de machthebbers, maar uiteindelijk koos hij ervoor om naar Jeruzalem te gaan, met een directe actie de commercie uit de tempel te drijven en opgepakt, verhoord, gemarteld, veroordeeld en geëxecuteerd te worden. Wat zou Jezus ons hiermee willen voorleven? Wat verhindert & wat trekt aan ons om hem hierin na te volgen?

Zelf een wormenhotel maken – met Gerard Moorman (alleen in de 2e ronde)

Zelf wormencompost maken is makkelijk en magisch. In een eenvoudig systeem van emmers doe je jouw GFT-afval plus wat droog materiaal, de wormen doen de rest! Ook mensen zonder tuin kunnen dit doen, bijvoorbeeld in hun berging of op een klein balkon. De compost doet wonderen voor je kamer- en balkonplanten.

Organisatie

Laudato Si'-werkgroep Clara & Franciscus en Bijlmer-leden van Christian Climate Action

LAUDATO SI' MIDDAG

HOOP EN LEVEN MET DE SCHEPPING

21 september
13.30 u. tot 17.00

Tuin van de Urbanuskerk,
naast station Duivendrecht.

- **workshops**
o.a. door Noëlhuis,
Dorothy Gemeenschap,
Uschi en Tessa,
Christian Climate Action
- **scheppingsviering**
- **na afloop soep met
brood rond het
kampvuur**



DEELNAME IS GRATIS

AANMELDEN VIA: ABGPAROCHIE@GMAIL.COM

WWW.CHRISTIANCLIMATEACTION.NL/AGENDA/LAUDATO-SI-MIDDAG-CCA-REGIO-MEETUP/

Organisatie: Laudato Si'-groep Clara & Franciscus en Christian Climate Action