

Beste medeparochianen,

Het moment is aangebroken dat we gedwongen afscheid moeten nemen van De Nieuwe Stad. We doen dit als parochie na vijftig jaar met veel verdriet. Er ligt slechts één reden ten grondslag aan dit afscheid, te weten geld.

Wij zijn een bloeiende parochiegemeenschap maar het ontbreekt ons aan de nodige financiën en de kosten die we jaarlijks moeten bijdragen aan de exploitatie van De Nieuwe Stad is al jaren niet meer op te brengen. Het is een harde constatering, maar het is helaas niet anders.

De afhandeling van de financiën wordt nu overgenomen door het bisdom, zodat we weer met een schone lei kunnen beginnen.

Dit zal vanaf 2020 gebeuren vanuit één kerkgebouw, te weten De Drie Stromen. Na deze viering zullen we met de belangrijkste symbolen van De Nieuwe Stad naar De Drie

Stromen gaan. In De Drie Stromen zullen we in een korte viering de komst van deze symbolen uit De Nieuwe Stad in ontvangst nemen. We starten met een lunch en heten daarbij de kerkgangers uit De nieuwe Stad van harte welkom in De Drie Stromen.

Het is natuurlijk even wennen dat er in het vervolg nog maar één gebouw is waar we zondags bij elkaar komen maar gezien de omstandigheden is er geen andere uitweg. Doorgaan op de oude weg zou het einde van onze parochie betekenen en dat is wel het laatste dat we als gemeenschap willen.

Laten we direct met veel inspiratie verhuizen naar De Drie Stromen.

Veel dank gaat uit naar de werkgroep die al in het najaar van 2018 is begonnen om dit samengaan mogelijk te maken. Vol enthousiasme hebben ze zich geworpen op het zo goed mogelijk begeleiden van het

samengaan en ook om u als parochianen op de hoogte te houden in woord en geschrift.

Ook hartelijk dank aan allen die zich altijd hebben ingezet voor onze parochie in De Nieuwe Stad. Voor een aantal is deze verhuizing in verband met hun leeftijd meteen een reden om te stoppen. We respecteren dit en hopen dat de anderen zich met volle energie blijven inzetten voor De Graankorrel.

Laten we nu ook daadwerkelijk naar De Drie Stromen gaan en met pijn in het hart De Nieuwe Stad verlaten en vol elan een nieuwe start maken in De Drie Stromen.