

**Melindez Maal aangesteld als  
'buitengewone bedienares van de heilige communie'  
na afsluiting cursus 'assistent in de liturgie'.**

Wij feliciteren Melindez van harte met haar aanstelling.

Santa Jaddoe

Tijdens de viering van de Eucharistie op de eerste zondag van de veertigdagentijd (1 maart 2020) werden in de kathedraal in Haarlem buitengewone bedienaren van de heilige communie aangesteld. Zij konden hun taak alleen nu nog niet uitoefenen, want de bisschoppen hebben vanwege het coronavirus besloten dat alleen de celebranten communie uitreiken (zie vorig bericht van het bisdom).

De buitengewone bedienaren die zijn aangesteld komen uit verschillende parochies van ons bisdom en hebben de cursus liturgie voor buitengewone bedienaren (assistent in de liturgie) met succes afgesloten. Pater Eko Manek SVD van Hoofddorp concelebreerde (uit zijn parochie kwam een flinke groep) en catechiste Santa Jaddoe woonde de viering bij waarin ook een parochiane van haar werd aangesteld. Na de homilie vond deze aanstelling en zending plaats. Hun aanstelling is terug te zien in de uitzending van de TV Mis. Zie uitzending gemist.



Tekst en groepsfoto hieronder is gepubliceerd op de website van Mgr. Hendriks:

[www.arsacal.nl](http://www.arsacal.nl) . Lees hier ook zijn Homilie: 'Waar word je nu echt gelukkig van?'