

APRIL



‘Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf, met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold en toen

ze naar binnen gingen vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: “Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: de mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan”. Toen herinnerden ze zich zijn woorden.’

Lucas 24

Kinderwoorddienst in de vastentijd



Zondag 14 maart was er weer kinderwoorddienst. Gelukkig waren 2 kinderen aanwezig. En zij hebben ervoor gezorgd dat ik een andere programma deed. En dat is niet erg want we geven catechese aan de kinderen. De les stond in het teken van de paaskaars. Pater Marianus, bedankt dat u toestemming gaf dat ik de paaskaars mocht gebruiken. De reden was: ik zei tegen de kinderen we gaan onze eigen paaskaars maken. De kinderen zeiden: wat is dat voor een kaars?? Daarom heb ik uitleg in het kort van palmzondag tot Pasen gegeven. Wat vieren we dan eigenlijk allemaal in de kerk?? En natuurlijk de uitleg

van de paaskaars. Nou denk ik, dat wij allemaal elke zondag onze eigen rugtas vullen met uitleg van de voorgangers. Want wat wisten wij toen wij 10-12 jaar oud waren. Ja en misschien hadden wij nog een voordeel dat we op een katholieke school zaten.

Voorbeelden van vragen die we besproken hebben:

- In welke evangelie wordt er gesproken over een ezel ?
- En waarom werd Jezus aan het kruis opgehangen met spijkers ?
- En is onze kerk gebouwd op oude graven van overleden mensen?

Door de gesprekken, de uitleg en andere dingen zijn we niet meer aan de eigen kaars toegekomen. Maar we gaan hem nog wel een keer maken.

Zoals u ziet op de foto was het een leuke kinderwoorddienst bijeenkomst.

Juf Adele

Gewijde palmtakjes

Parochianen kunnen, zolang de voorraad strekt, in het Parochiecentrum een gewijd palmtakje ophalen tijdens de openingsuren op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur.

Graankorrels

- **Doopinformatie** krijgt u via het parochiesecretariaat. Vanwege de in te halen achterstand moeten nieuwe aanmeldingen er rekening mee houden, dat de doop pas later in het jaar zal plaatsvinden.
- Wij willen de mensen er op attenderen dat **fotograferen/filmen** tijdens vieringen niet is toegestaan. Dit kan en mag alleen als er vooraf toestemming is gevraagd en verkregen.
- Elke week verzorgt **diaken Han Hartog** een nieuwe aflevering van 'Woord bij het Woord'! Een bezinnend filmpje dat elke week wordt uitgegeven vanuit parochie Sint Petrus' Banden te Diemen. Op onderstaande link kunt u de aflevering van 21 maart bekijken, en u vindt daar ook al zijn andere filmpjes. <https://youtu.be/X7JUtxbbCiE>
- Hapjes en drankjes bij de Gaasperplas? Waarschijnlijk deze zomer al rollende keukens rond de Gaasperplas. Het is een langgekoesterde wens van Zuidoosters en bezoekers. De rollende keukens komen te staan bij de west-, noord- en zuidoever van de Gaasperplas.
- Er is een in het Nederlands vertaalde biografie verschenen over het leven van **Dorothy Day**, zij is een van de stichters van de Catholic Worker Beweging, waar ook het Jeanette Noëlhuis in de Bijlmer onderdeel van is. Het boek heet: "Alles is genade". Dorothy Day was een interessante Amerikaanse vrouw en als u meer over haar wilt weten kunt u het boek bestellen in de boekhandel of op www.damon.nl (ISBN 9789463402873). Het kost € 29,90.
- Heeft u al een bijdrage overgemaakt voor de Vastenactie? Het kan nog steeds, bankrekening NL72 INGB 0005 0722 12 tnv Vastenactie Zuidoost.

Opening Gezinsjaar

Tijdens een speciaal online evenement is op vrijdag 19 maart het Jaar van het Amoris Laetitia Gezin geopend. Het heeft als titel en thema: 'de liefde van elke dag'. Het jaar gewijd aan het gezin werd op 27 december 2020 door paus Franciscus uitgeroepen. Het doel van dit jaar is om de Kerk dichter bij families en gezinnen in de hele wereld te brengen. Het jaar eindigt op 26 juni 2022 met de tiende Wereld-bijeenkomst van Gezinnen in Rome.



Liturgisch rooster DDS voor april

Op alle zaterdagen een avondviering om 19:00 uur.

Op alle zondagen de zondagsviering om 11:15 uur.

- Op Tweede Paasdag, 5 april, is er in De Drie Stromen een ingelaste viering. Vooraf aanmelden. Omdat pater James eerst in Duivendrecht voorganger is, zal de kerkdienst in De Drie Stromen om 11:30 uur beginnen.
- Op zondag 11 april is er weer een kinderwoorddienst om 11:15 uur.
- Zolang pater Frans Mulders niet voldoende hersteld is zal hij als voorganger worden vervangen door pater James Arul. Deze maand is dat tijdens de vieringen van 17 en 18 april. Tijdelijk adres van pater Mulders: De heer F.J. Mulders SMA, Sociëteit voor Afrikaanse Missiën, Bakkersboschweg 14, 6267 AJ Cadier en Keer.

Goede Week en Pasen met Kathedraal-TV

Wilt u van huis uit deelnemen aan de dagelijkse vieringen in de Haarlemse kathedraal? Kijk op www.kathedraaltv.nl Vanuit de kathedraal met Pasen:

- Paaswake, 3 april om 21.00 uur
- Eerste Paasdag, 4 april om 10.00 uur
- Tweede Paasdag, 5 april om 10.00 uur

Ook goed om te weten

- Vanwege COVID-19 wordt er nog niet gezongen door kinderkoor HAB.
- Deze maand zijn er ook nog geen vieringen in de ouderencentra.
- Maximaal 30 parochianen bij onze vieringen, op tijd aanmelden op het parochiecentrum. De corona-regels blijven van kracht. Collecte na afloop.

Parochie agenda

9 april 10:30 uur Redactievergadering Saamhorig

Collectes in februari 2021

voor de parochie	€ 689,08	voor de diaconie	€ 105,65
kaarsengeld	€ 55,42	giften / misintenties	€ 40,00

De opbrengst van de collecte voor Memisa was € 144,50

De tussenstand tot en met 31 maart voor Actie Kerkbalans is € 5.624,50

De tussenstand van de Vastenactie was t/m 29 maart € 2.140,00