

Mijn wens voor jou is:

Niet, dat je geen verdriet zult hebben.

Niet, dat het nieuwe jaar over rozen gaat

Niet, dat je nooit pijn zult hebben en geen spijt.

Nee, dat alles wens ik je niet.

Want tranen zuiveren het hart,

en verdriet adelt het gemoed.

Ze brengen je dichterbij God

en bij de mensen om je heen.

Mijn wens voor jou is:

dat je de gouden herinnering

mag bewaren van elke rijke dag,

die je hebt gekend.

Dat je dapper mag zijn

in het uur van beproeving,

wanneer de berg, die je moet beklimmen

heel hoog schijnt

en de lichtbakens van hoop zeer ver.

Dat iedere gave die God je schonk,

mag groeien met de jaren

en de harten van hen, die je lief hebt,

met vreugde vervult.

Dat je in ieder uur een vriend(in)

mag hebben die je vriendschap waard is,

die je vertrouwend de hand kunt reiken

wanneer het moeilijk is.

Met wie je stortvloeden kunt trotseren

en toppen bereiken.

En dat — in ieder uur van vreugd en leed —  
de vreugdebrengeude glimlach van de Heer  
met je mag zijn en dat je dicht bij God mag blijven.

VAN HARTE !

Met vriendelijke groet,

Pater Yan Asa