

## **Terugtrekking Rooms katholieke Parochie De Graankorrel uit "De Nieuwe Stad" per 1 januari 2020.**

Parochie De Graankorrel mag zich gezegend weten met een grote en trouwe gelovige gemeenschap. De kracht van ieders geloof en de viering daarvan in deze gemeenschap maakt de vitaliteit van onze parochie buitengewoon en voorbeeldig. Daartegenover staat dat de financiële basis waarop De Graankorrel stoelt vrijwel is geërodeerd.

Als zelfstandige parochie heeft De Graankorrel door de jaren heen veel financiële steun nodig gehad én deels gekregen van vele gulle gevers, onder wie vele parochianen, zoals u allen. Voor een belangrijk deel heeft ook het Bisdom Haarlem-Amsterdam de parochie gesteund. Het parochiebestuur is het Bisdom, het Solidariteitsfonds en de groep parochianen, hier zeer erkentelijk voor. Zonder deze gulle gevers zaten wij op dit moment, niet in dit gebouw samen gemeenschap te zijn.

In december 2014 heeft het Bisdom aangegeven de Graankorrel *alleen* nog te kunnen steunen in 2014 en 2015. Dit betekende dat vanaf januari 2016 de bijdrage vanuit het Bisdom stopte. Er is binnen het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus gezocht naar wegen om in de continuïteit van De Graankorrel te voorzien. Er zijn ingrijpende maatregelen genomen om de kosten voor De Graankorrel te verlagen. Onder andere heeft de parochie afscheid moeten nemen van de betaalde parochie secretaris. Ook is er naar wegen gezocht om de inkomsten te vergroten. Jammer genoeg hebben deze en overige maatregelen onvoldoende bijgedragen aan het gezond maken van de financiële positie van de Graankorrel.

Het locatie bestuur heeft u de afgelopen jaren geïnformeerd over de ernst van deze financiële situatie, onder andere in de aankondigingen van de Actie Kerkbalans, in de bijlage in de Tussentijds van september jl. waarin een financieel overzicht met toelichting van de grootste knelpunten is opgenomen én voorafgaand aan vele collectes. In het afgelopen jaar is ook in een enkele preek dit thema aangestipt. Echter, de financiële positie van De Graankorrel, hoewel niet verder verslechterd, bleef structureel onvoldoende voor een verantwoorde voortzetting van de parochie in de huidige vorm.

Het is daarom dat wij u vandaag met verslagenheid moeten medelen dat het besluit genomen is genomen om ons als parochie de Graankorrel per 1 januari 2020 terug te trekken uit De Nieuwe Stad. De Graankorrel houdt dus per 1 januari 2020 op met kerken

in de Bijlmermeer, en zal als parochie alleen kerken in het kerkgebouw de Drie Stromen in Reigersbos, Gaasperdam. Voor sommige parochianen zal deze mededeling de bevestiging zijn van een verwachting. Voor anderen komt deze mededeling onverwacht.

-----

De terugtrekking uit DNS heeft juridische gevolgen voor onze parochie. Over deze gevolgen zullen de komende tijd gesprekken worden gevoerd waarbij het lokaal bestuur, de Beheers commissie en het Bisdom zullen participeren.

Ten aanzien van de consequenties voor parochianen en vrijwilligers (denk hierbij aan Koren, Koster, Liturgen, Werkgroepen etc.) willen wij in 2019 regelmatig met elkaar in gesprek gaan om de overgang naar één kerk plek zo ordelijk mogelijk te laten verlopen. Dit alles in de geest van onze Heer.

#### Specifiek DNS:

Wij vragen u onze gemeenschap niet vaarwel te zeggen na deze ingrijpende mededeling, maar met zijn allen mee te gaan naar kerkgebouw DDS alwaar wij samen de Graankorrel en het werk van onze her Jezus Christus zullen voortzetten. Indien u vragen heeft willen wij deze graag met u bespreken. Vandaag doen wij de aftrap door met u allen in gesprek te gaan over hoe de overgang naar DDS vorm te geven. Wij willen u allen erop wijzen dat wij de komende tijden vaker met u in gesprek hierover wensen te gaan en hopen dat u hierbij aanwezig bent.

#### Specifiek DDS:

Wij hopen dat wij hier in DDS onze broeders en zusters die het kerkgebouw in de Bijlmermeer per 1 januari 2020 vaarwel zeggen warm welkom heten en samen met hen, inclusief de vrijwilligers, de parochie tot grotere hoogten kunnen brengen, tot lof en eer van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Wij nodigen u uit om hierover na de viering door te praten in de Geinzaal.